

Hans Claus

Hans Claus werd in 1962 geboren te Kortrijk, als kleinzoon Lieven Colardyn, die enkele maanden voordien plots gestorven was. Tot zijn twintigste bracht hij alle zomervakanties tussen diens beelden en schilderijen door in de kunstenaarsvilla Zonnekracht op Tiegemberg.

Zijn liefde voor de zacht glooiende streek en voor de kunst zijn met de paplepel ingegeven.

Heel vroeg begon hij zelf te schilderen en iets later ook te beeldhouwen.

Het meest bekend werd hij nadien als directeur van de gevangenis van Oudenaarde. Hij ontwikkelde een geheel eigen visie die uitmondde in de kleinschalige detentiehuizen.

Zijn huwelijk met kunstschilder Ilse Kerkove bracht hem in 2013 terug naar de Vlaamse Ardennen. Hij vestigde zich, net als zijn achterneef Hugo Claus, in Nukerke, waar hij sindsdien zijn beeldhouw-, schilders- en schrijversatelier heeft, 'In een glooiing van de tijd' genaamd.

Hij is tevens dichter en bezieler van de Verklaring van 30 november (www.novemberverklaring.eu), een activerende maatschappijchets in zes krijtlijnen. Ook dit breed maatschappelijk engagement gaat terug tot zijn grootvader Lieven Colardyn, die in zijn dichtwerk veel van zijn filosofische beschouwingen liet doorschemeren.