

## **Hans De Smedt**

Hans De Smedt is geboren in Zottegem in 1954.

Hij begon te schilderen uit bewondering voor het schilderwerk van een kennis. Uit verveling nam hij 10 jaar geleden, op een donkere oktoberavond, de uitdaging aan om het zelf eens te proberen. Hij begon met een portret en kreeg vanuit vele hoeken aanmoedigingen om verder te doen.

De werken van Valerius De Saedeleer hadden hem steeds al gefascineerd. Bij familie hing een kleurets van Apol naar een werk van hem. Die afbeelding ontdekte hij als kind en is in zijn geheugen gebleven.

Door naar Oudenaarde te verhuizen werd hij meteen ondergedompeld in een oneindige inspiratiebron met vergezichten, zacht glooiende landschappen van kleine akkers, weiden en bosjes doorsneden door kronkelende beekjes en wegen.