

Hugo Claus

De grote Vlaamse dichter, romancier en toneelschrijver Hugo Claus (1929-2008)woonde eind de jaren zestig van de vorige eeuw met vrouw en zoontje Thomas in een grote gerestaureerde boerderij in Nukerke. Hij was net veroordeeld om drie mannen naakt de planken op te sturen en moest vier maand gaan zitten.

Van het dorpsleven trok hij zich niet veel aan. Hij leefde een beetje afgezonderd. Maar als er volksfeesten waren, was hij erbij.

Hij heeft het schrijven altijd gecombineerd met het maken van tekeningen, aquarellen, collages, gouaches en schilderijen. Slechts mondjesmaat trad Hugo Claus met zijn beeldend werk naar buiten.

Zijn plastisch werk getuigt van zijn pertinente weigering om een eenduidige stijl te ontwikkelen. Hij wou werken zonder vooropgezet idee, in een soort creatieve vrijheid die hij deelde met de leden van de Cobra-beweging, met wie hij vanaf 1948 intensief heeft samengewerkt.

In de tentoonstelling vinden we een werk waarop een stuk van een boerderij te zien is. Zijn eigen woonst ?